

Vraag het aan Morya

Levenslessen



‘Wat vandaag gebeurt is toch relatief’

“Ga je nooit ergeren aan mensen. Weet dat mensen hun vrijheid hebben en dat ze hun tijd nodig hebben zoals iedereen op deze aarde tijd nodig heeft.

Het is belangrijk dat je jezelf kan plaatsen binnen de tijd. Zoals je nu bent, was je tien jaar geleden niet en zal je over tien jaar ook niet meer zijn. Dus je zal zien dat je verandert, dat je andere ideeën krijgt, dat je andere gevoelens hebt, dat je met meer dingen rekening kan houden en dat je steeds verder kan gaan en evolueren.

Als je achteruit kijkt naar je eigen leven, zal je zien hoe je veranderd bent en waar je mee bezig geweest bent. Als je naar de toekomst probeert uit te zien - dat moet je maar nu en dan eens doen want je kan het niet helemaal zien, maar je kan wel intuïtief begrijpen voor jezelf waar je ongeveer naartoe wil met je leven - als je dit doet, dan kan je de bedenking maken van: ‘wat er nu vandaag gebeurt is toch relatief.’

Dat wil zeggen: je staat in moeilijkheden bijvoorbeeld of je bent aan het vechten om schoonheid tot uitdrukking te brengen. Je weet dat het niet af is, dat het niet perfect is, dat er dingen zijn die nog moeten evolueren, die nog moeten veranderen.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 7: ‘Kiezen voor het goede is kiezen voor de ziel’) © Mayil.com